

En weer een groepsreis in 2011.....

Van 15 t/m 26 augustus heeft de derde groepsreis voor sponsors van onze stichting plaatsgevonden. De eerste rondreis (2008) was een echte Roemenië-reis. De tweede (2010) begon in Roemenië en eindigde in Hongarije; de reis van 2011 heeft zich helemaal in Hongarije afgespeeld.

Ook deze reis was weer uitermate geslaagd. Een groep van 31 personen heeft in een buitengewoon goede sfeer allerlei toeristische hoogtepunten van Hongarije beleefd en genoten van het Hongaarse landschap, de wijnen en het fraaie weer. Onze vaste gids, Levente Gál heeft deze reis weer georganiseerd en begeleid, samen met zijn Éva.

Voor hen beiden was het een soort huwelijksreis: ze hadden twee dagen vóór deze reis hun bruiloft gevierd!

Vorige maand is er een zeer goed bezochte reünie geweest. Daar heeft de groep besloten dat er een vierde reis komt, en wel in het voorjaar van 2013. Die zal weer naar Roemenië gaan.



Op bezoek in een van de vele kastelen (aug. 2011)